

NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

Pinksteren: “Ontvang de heilige Geest”

Op dit feest van Pinksteren willen we met Don Bosco even stilstaan bij de lezingen van deze dag. De eerste lezing in de viering op het Pinksterfeest was in de tijd van Don Bosco dezelfde als nu, uit de Handelingen van de Apostelen (2,1-11). We vinden deze passage naverteld in verscheidene publicaties van Don Bosco. In zijn *Kerkgeschiedenis* (blz. 32-33) liet hij er volgende vraag aan vooraf gaan: “Op welke dag is de heilige Geest op de apostelen neergedaald en werd voor het eerst het evangelie verkondigd?” Dan vertelde Don Bosco met eigen woorden (en met hier en daar een eigen accent) het verhaal uit de Handelingen: “Op de dag van Pinksteren, dat wil zeggen tien



dagen na de Hemelvaart die veertig dagen na Pasen plaatsvond, waren de apostelen en de andere leerlingen met Maria, de moeder van Jezus, en met de andere vrouwen die Hem gevolgd waren, bijeen in het cenakel waar ze volhardden in het gebed, tot zij plots tegen het derde uur van de dag een lawaai hoorden als van een onstuimige wind. Op hetzelfde ogenblik verschenen er enkele tongen van vuur die zich duidelijk neerzetten op het hoofd van elk die in deze heilige ruimte samen was. Allen werden ze verlicht door de heilige Geest en ze begonnen meteen verschillende talen te spreken en met luide stem de wonderen openbaar te maken die zich zojuist aan hen voltrokken hadden”.

Op andere plaatsen (bv. in *Het leven van de heilige Petrus*) vertelde Don Bosco deze passage met allerlei aanvullingen en details die het gebeurde concreter moesten maken voor zijn lezers, zodat het verhaal bijna dubbel zo lang werd als in de Handelingen van de Apostelen. Hoe dan ook, vanaf het Pinkstergebeuren, zo verwoordde Don Bosco zijn overtuiging, werd de Kerk geleid door de heilige Geest, die ook iedere gelovige richting geeft. Jammer genoeg echter, zo stelde Don Bosco met een zekere teleurstelling vast, laten niet alle leden van de Kerk zich leiden door de Geest.

In Don Bosco's tijd werd als evangelie op het Pinksterfeest een deel van het veertiende hoofdstuk van Johannes voorgelezen. Sedert de hervorming van de liturgie die doorgevoerd werd vanaf het tweede Vaticaans concilie lezen wij jaarlijks Joh 20,19-23, waar Jezus aan zijn apostelen verscheen en hen begroette met: “Vrede.” Even later herhaalde Jezus datzelfde woord en ging verder: “Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.” Na deze woorden ademde Hij over hen. “Ontvang de heilige Geest”, zei Hij.

Het thema van het ‘door Jezus gezonden worden’ was Don Bosco heel dierbaar en het kwam daarom ook vaak terug in zijn geschriften. De leerlingen - en wij - worden echter niet ‘zomaar’ op weg gestuurd: Hij belooft dat Hij ons niet in de steek zal laten als wij Hem willen navolgen en dat Hij ons zal begeleiden met zijn Geest, zijn inspiratie, zijn kracht, zijn vuur opdat wij - in Zijn naam - gemotiveerde vredebrengers mogen zijn.

Wilfried Wambeke